

Moeite doen voor een ander...



Moeite doen! Dat is wat wij regelmatig zeggen tegen onze BSM-leerlingen op het Da Vinci College in Purmerend. Als je moeite doet, ben je altijd tevreden over het resultaat en heb je iets geleerd. Zonder moeite geen leereffect of groei, dan is het te gemakkelijk voor je. Onze leerlingen van BSM fietsen elk jaar voor een goed doel en beklimmen dan meerdere cols uit de Tour de France of de Giro.

Goede doel kiezen

Het doel kiezen de leerlingen zelf: in groepjes worden goede doelen onderzocht, resultaten aan elkaar gepresenteerd en uiteindelijk gestemd. Op deze manier proberen we de intrinsieke motivatie te vergroten. Afgelopen jaar werd meegedaan aan Ride4Kids (een stichting die zich inzet voor kinderen met metabole ziekten). Leerlingen fietsten drie dagen door de Pyreneeën voor dit goede doel.

Vorbereidingen

Er moet heel veel geregeld worden om te zorgen dat de week een succes wordt. Afgelopen jaar werd een schoolsponsortoernooi georganiseerd, mediaplan gemaakt en uitgevoerd via de socials, persberichten, een kleurenmagazine en een aftermovie. Daarnaast wordt er natuurlijk ook een eigen trainingsprogramma geschreven en uitgevoerd. Hierbij wordt Strava gebruikt: als het niet op Strava staat is het niet gebeurd. Samenwerken zowel tijdens projecten als op de fiets, evalueren en reflecteren, verantwoordelijkheid nemen en initiatieven ontplooiën, alles komt aan bod.

Hoogtepunt

Elk jaar is het een mooi proces met het afgelopen jaar de top van de Tourmalet als hoogtepunt. De speech voor elke leerling, de ceremonie van Ride4Kids en het steentje bij het monument leggen (letterlijk een steentje bijdragen) maakte dat de emoties loskwamen bij de leerlingen en iedereen met trots op deze week kan terugkijken. Wij doen dit al veertien jaar met BSM en hebben inmiddels meer dan een kwart miljoen euro opgehaald met onze leerlingen. Wat ooit begon met deelname aan Alpe d'Huzes, daar waar we nog opgingen in de massa, doen we juist nu aan kleinere evenementen mee. Dit heeft nog meer impact op de leerlingen, omdat ze zich gezien voelen en daadwerkelijk opgaan in de familie van de deelnemers. Bewijs dat het werkt? Lees het berichtje op Facebook van een van onze leerlingen (zie figuur). Wij proberen leerlingen met ons onderwijs te raken, soms raken leerlingen ons.

Nieuwsgierig? Klik of scan naar het [magazine Ride4Kids 2023](#) en de [aftermovie](#) of neem contact op met Peter van Diepen (e-mail dpn@psg.nl). ●



Magazine (Algemeen)



DaVinci4Kids2023

 **Ride4Kids**
21 september 2016 · 🌐

Onze mailbox wordt overspoeld met bedankjes...
Maar deze springt er echt uit...lees zelf maar...geen woorden voor...stil van... 17 jaar oud

Beste meneer Croes,
Vandaag is mijn eerste dag thuis sinds de challenge en ik heb het idee dat ik in een soort bel leef.
De pyreneeën challenge heeft ontzettend veel in mij losgemaakt en het voelt onvoorstelbaar dat het voorbij is.
Een jaar lang heb ik getraind, acties georganiseerd en voorbereidingen getroffen voor het evenement, samen met mijn klasgenoten van het Da Vinci college Purmerend.
Ik kan met zekerheid zeggen dat ik nog nooit zo lang en veel aan een en dezelfde actie heb gewerkt. Dit deed ik dan ook met plezier want het was voor het goede doel en het maakt me gelukkig om anderen te helpen.
Tot op de dag voor de challenge had ik niet het idee dat het al bijna zover was. Eenmaal op de fiets begon ik pas te ervaren. Woorden als, doorzettingsvermogen en oprechte goedheid kan ik niet meer alleen spellen maar ook leven en voelen tot op ongekende hoogte.
Ik droeg mijn steentje bij aan een challenge die tot een jaar geleden nog zo ver van mij afstand, en nu een deel van mij is. Ik ben van het punt waarop ik de ziekte niet kende tot het punt waarop ik ertegen heb helpen vechten gegaan en ik heb nog nooit zo veel respect en waardering gevoeld voor iemand anders dan voor u en uw omgeving, collega's en vrienden. Ik heb me in een week zien groeien en ontwikkelen van een zorgeloze puber tot een medemens met het vermogen een verschil voor iemand te maken.
En terwijl de tranen alweer over mijn wangen stromen, voel ik me zo ongelofelijk trots en rijk. Ik hoop dat u beseft hoeveel u mij heeft gegeven en hoe enorm ik tegen u opkijk.
U bent een inspiratie en ik hoop dat ik later ook maar een fractie van uw kracht mag bezitten.
Bedankt voor alles.
Ik wens u en uw organisatie al het geluk in de wereld.
Door uw challenge voel ik mij een mooier mens.

Ter inspiratie delen we in deze rubriek de beweegrijke voorbeelden van scholen. Heb je ook een mooie activiteit of initiatief op jouw school en waarmee je andere docenten LO kunt inspireren? Stuur dan een berichtje naar nathalie.termorshuizen@kvlo.nl
Scan of klik naar meer info:
kvlo.nl/beweegrijkeschool



BEWEEGRRIJKE SCHOOL