

Mijn school is super!

Hoe kijkt een leerling naar een nieuwe school die is ingericht op bewegen? Hier het verhaal van zo'n leerling. Hij schreef het verhaal van de kennismaking met zijn nieuwe omgeving omdat hij net verhuisd was en zijn eerste stappen in het nieuwe schoolgebouw. Op onze website staat het verhaal over het ontstaan van dit gebouw met veel foto's.

BEWERKING HANS DIJKHOFF

Hoi Ik ben Gert-Jan en ik zit in groep 7 van De Twijn in Alblasterdam. We zijn een tijdje geleden verhuisd vanuit Groningen. Mijn vader heeft een nieuwe baan hier bij een scheepswerf.

Nieuwe school

Toen moest ik het tweede deel van het schooljaar naar een nieuwe school. Dat vond ik best moeilijk. Ik kwam daar met mijn ouders. We kregen te horen dat in april het nieuwe gebouw

klaar zou zijn. Was het ineens twee keer spannend: eerst wennen in je nieuwe klas en dan weer wennen in een nieuw gebouw. Gelukkig viel het mee. Ik had snel een vriendje, Jeroen, die bij mij in de straat woont. Hij nam me mee en liet me alles zien. We doen ook veel samen op de Playstation.

Nieuw gebouw

De nieuwe school was nog niet open maar we mochten alvast even kijken. Aan de buitenkant





de nieuwe school te gaan! De school is wel heel groot want er zijn van alles wel twee klassen en er komt ook een crèche in met van die baby's.

Verhuizen

Toen we echt in de nieuwe school gingen, was het heel cool. In de klas was verteld dat als je naar de wc moest, dat gewoon mocht. Nou dat mocht op mijn oude school ook maar dat was wel een oude troep en ik zat ik een klein klasje met groep 7 en 8 bij elkaar. Maar ik kon daar niet met de klimwand naar de wc. Dat is veel cooler.

Als we binnenkomen, trekken we onze binnenschoenen aan en nemen de andere schoenen mee naar onze klas. Ik kom meestal wat vroeger dan kan ik alvast even rennen en klimmen. De juf zet bovenaan de klimwand alvast wat werkopdrachten neer. Dan klim je daar naartoe en weet je waaraan je kan beginnen.

Ik ben heel blij. Verhuizen was moeilijk maar ook dankzij mijn vriend en m'n school is het een stuk makkelijker geworden om te wennen.

is het een nieuw schoolgebouw, niets bijzonders maar binnen was het kicken! Kom je door de deur, sta je meteen op een soort hardlooppbaan. Maar voor we wilden lopen, zei juf al dat we alleen mochten kijken omdat nog niet alles klaar was. En we hadden onze buitenschoenen aan. Het was wel een gedoe met het uittrekken van de schoenen. Dat moest je maar even op de grond zittend doen. Toen lag er een berg schoen en in de hoek. Dat was wel een leuk gezicht. We stonden voor een grote trap maar een deel was geen trap maar een klimwand! En als je naar boven keek, zag je een heel groot gat met een net in de vloer van boven. Daarboven waren klimtouwen en een klimnet. Wat ook gaaf was die muur met dat raam erin. Zaten gewoon ook van die gekleurde grepen op. Maar ja niet alles was klaar, mochten we alleen maar kijken. Vond ik wel jammer hoor want ik had meteen zin om alles uit te proberen.

In een lokaal was een muur met een soort gaten erin. Kon je inklimmen met een touw of een touw ladder. Waarom dat nou was, kwam ik pas achter toen we echt in de school zaten. Had toen wel heel veel zin gekregen om naar

Foto's

Hans Dijkhoff

Contact

redactie@kvo.nl

Kernwoorden

bewegeschool,
bewegend leren

