

Vind je discriminatie lastig? Dan ben je op de goede weg



↑ RENS CREMERS

Na afloop van een wedstrijd met mijn zaalvoetbalteam zitten we nog wat na te praten. Mijn teamgenoot vertelt: “Ik zag dus laatst een stuk op tv over een homoman.” Hij kijkt mij veelbetekenend en uitdagend aan en zegt dan: “Of mag ik dat niet meer zeggen?” Mijn teamgenoten weten heel goed dat ik me bezighoud met onderzoek naar discriminatie in de sport en specifiek in het voetbal. Ze weten ook heel goed wat ik vind van het gebruik van scheldwoorden die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld seksuele voorkeur, herkomst, etniciteit of geloofsovertuiging. Daardoor is er wel eens ongemak en twijfel als er bepaalde ‘voetbalgrappen’ of opmerkingen worden gemaakt

in mijn bijzijn. Ik glimlach, want juist zijn twijfel zie ik als een goed teken.

Onlangs deden we namelijk een onderzoek onder voetbalscheidsrechters. Een deel van de scheidsrechters zei dat ze geen moeite hebben met het herkennen van discriminatie. En dat ze het altijd zouden melden wanneer er wel discriminatie plaatsvindt tijdens hun wedstrijd. Een ander deel van de scheidsrechters vond het juist wel lastig om discriminatie te herkennen. Deze scheidsrechters zeiden ook dat ze discriminatie niet altijd melden wanneer ze het signaleren.

We hebben de scheidsrechters gevraagd of er racistische, homonegatieve of vrouwonvriendelijke scheldpartijen voorkomen tijdens de wedstrijden die zij fluiten. Wat bleek? Juist de scheidsrechters die discriminatie

lastig te herkennen vinden, zeiden het vaakst dat ze in hun eigen wedstrijden discriminerende scheldpartijen zien. Het lijkt er dus op dat zij zich bewust zijn van de complexiteit van discriminatie en het herkennen daarvan. Door dit bewustzijn lijken ze in de praktijk juist beter in staat om discriminatie te herkennen. Dat mijn teamgenoot twijfelt over een onschuldige opmerking, toont aan dat hij over het thema heeft nagedacht. Juist je eigen gewoontes overdenken en dit bespreken met anderen vormen een onderdeel van dit denkproces. Dat hij mij daarbij uitdaagde hoort er ook bij. Voetbal blijft voetbal, maar hopelijk wel prettig voor iedereen. ●