

Een ontmoeting met een andere sportcultuur

# BUITENLANDSE TRIPS ZIJN EEN ONVERGETELIJKE ERVARING

DOOR WIJNAND VAN DER WAAL

Sport is universeel. Overal ter wereld wordt sport veelal op een gelijkwaardige manier bedreven. Hardlopen blijft hardlopen, zwemmen blijft zwemmen en voetbal blijft voetbal. Toch verschilt de uitvoering vaak per werelddeel, land of soms zelfs regio. Bijvoorbeeld in het voetbal: de oogstrelende techniek van de Brazilianen tegenover het fysieke spel van de Engelsen. Of in het tennis: het krachtige spel van de Russen tegen het tactische spel van de Spanjaarden. Sport zit verweven in de cultuur van een land en is daarmee een reflectie van de mentaliteit. Sport is een belangrijk onderdeel van ieders persoonlijke ontwikkeling, het maakt je als persoon tot wie je bent. Een kennismaking met andere culturen op een universeel speelveld als sport is een waardevolle toevoeging voor iedereen, maar in het bijzonder voor kinderen.

Het is ieder jaar weer een weekend om naar uit te kijken, de buitenlandse trip naar Manchester. Even weg van de verenigingen waar al jaren tegen wordt gevoetbald. De rechtsback kent de kwaliteiten van de linksbuiten inmiddels door en door. Van de F6 tot de B1, steeds komen ze elkaar weer tegen. Sinds vier jaar heeft voetbalvereniging O.V.V. (Oostvoorne) een uitwisseling (vriendschap) met de Engelse voetbalvereniging Richmond Rovers. De vriendschap kwam ooit tot stand na een bezoek aan Londen, na een toevallig gesprek met de leider van een voetbalteam. Jaarlijks reist er een elftal uit Oostvoorne tegen het einde van april voor een weekend naar Manchester en halverwege mei gebeurt het tegenovergestelde. De opzet is redelijk eenvoudig: een drietal busjes, vijf tot zeven begeleiders en vijftien spelers in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar die een geweldig weekend beleven.

#### **Ontmoeting met andere sportcultuur**

Hoewel de trip in zijn totaliteit natuurlijk veel weg heeft van een korte vakantie, is het naast teambuilding vooral een ontmoeting met een andere sportcultuur. De club Richmond Rovers kent namelijk andere standaarden dan wij in Nederland. Er is geen eigen afgeschermd terrein, geen clubgebouw met een kantine, bestuurskamers, kleedkamers en ballenhokken, er zijn geen parkeerfaciliteiten en alles vindt plaats op initiatief van vrijwilligers.



## NAAST TEAMBUILDING IS EEN BUITENLANDSE TRIP VOORAL EEN ONTMOETING MET EEN ANDERE SPORTCULTUUR

*Richmond Rovers in duel met O.V.V. Oostvoorne, op de achtergrond kijken de supporters vol spanning toe.*



Georganiseerde sport zoals we die hier in Nederland kennen is er niet, maar plezier, dat is er zeker wel! De wedstrijden vinden plaats op een zelf aangelegd veld compleet met kronkelende lijnen en een aflopende hoek bij de achterlijn. De netten worden eraf gehaald om vandalisme tegen te gaan en zowel eten als drinken wordt door de vrijwilligers verzorgd. De jongens van O.V.V. keken hun ogen uit en beseften plots hoe goed we het hier hebben met kunstgrasvelden, een verwarmde kantine en een grote tribune.

### Op alle fronten afgetroefd

Een impressie van één van de onderlinge wedstrijden: de voorbereiding begint en zonder dat de leider een signaal hoeft te geven, starten de spelers van Richmond Rovers op eigen initiatief de warming-up. Vol enthousiasme, want er mag weer gevoetbald worden. De bal wordt rondgespeeld terwijl de jongens van O.V.V. nog staan te dollen en wachten op het signaal van de leider om te starten met de voorbereiding. Er wordt een halfzachte warming-up gedaan zoals vele voetballers die zullen herkennen. "We zullen die Engelse jongens eens laten zien hoe wij in Nederland voetballen", klinkt er terwijl de bal wordt rondgetikt.

Het fluitsignaal klinkt en de Richmond Rovers beginnen scherp. Na vijf minuten staat het 2-0 voor de club uit Engeland. Door de zorgvuldige passing en scherpe in de duels troeven ze de 'Dutch boys' op alle

fronten af. Vol verbazing kijkt de laatste man van O.V.V. om zich heen. Je ziet hem denken: "Hoe kan dit gebeuren? Wij horen hen op alle fronten af te troeven." De duels worden feller, maar wanneer de Engelse spelers naar de grond worden gebracht met een sliding volgt er geen gemopper tegen de scheidsrechter. Het spel wordt direct voortgezet. Alles draait om het spel, randzaken doen er niet toe. Vier wedstrijden later staan de jongens uit Oostvoorne met lege handen onderaan, met slechts een schamel doelpunt voor de eer. De muziek klinkt inmiddels door de boxen die door een van de vrijwilligers zijn meegenomen. Er wordt gezellig wat gegeten en gedronken in een tent, op stoelen en wat kleden.

### Verskil in mentaliteit

Het bezoek aan het Manchester-stadion een dag later is een onvergetelijke ervaring. Op de terugreis komen de spelers tot het besef wat het verschil in mentaliteit voor consequenties heeft gehad. Technisch waren de teams gelijkwaardig, maar de bereidwilligheid om zelfstandig te presteren heeft hen de ogen geopend. Drie weken later is het tijd voor de return en de jongens uit Oostvoorne zijn erop gebrand om revanche te nemen. Een graadmeter om vooraf te bepalen wie favoriet is bestaat niet, maar voor het eigen publiek zal er niet worden verloren. Het wordt een fantastische en spannende strijd die beslist wordt op details en op het

*Leiders van O.V.V. ontvangen een aandenken aan de ontmoeting welke inmiddels in de kantine van O.V.V. is te vinden.*

doorzettingsvermogen waar beide ploegen van bulken. Het zijn wedstrijden anders dan in de regionale competitie, met spelers die geen idee hebben waar de zwakke plek van de tegenstander ligt. Uiteindelijk wint O.V.V. in een penaltyreeks, maar jaarlijks wisselen de winnaars elkaar af. De ploegen zijn buiten het veld vrienden geworden.

### Toegevoegde waarde

Het shirt van Richmond Rovers hangt tot op de dag van vandaag samen met een elftalfoto in de kantine. Het weekend kost iedere speler jaarlijks 150 euro, waarbij het resterende bedrag wordt aangevuld door een sponsor. De toegevoegde waarde van een buitenlandse trip voor een sportvereniging zit in meer dan alleen de extra wedstrijden en teambuilding. Het is een ontmoeting met een andere cultuur: een unieke ervaring die je als speler, maar ook als mens maakt tot wie je wordt. Het tot stand komen van een samenwerking (vriendschap) is afhankelijk van een vrijwilliger die het initiatief neemt. Vaak is de opstart al voldoende voor herhaling. De spelers van O.V.V. vragen jaarlijks al in december of er al plannen zijn gemaakt. De buitenlandse trip willen ze immers niet missen, het is de afsluiting van het seizoen.