

Werken in China

Na veel wikken en wegen heb ik vier jaar geleden besloten om alles in het werk te stellen om een baan in het buitenland te krijgen. Anderhalf jaar geleden heb ik mijn baan in Nederland opgezegd en heb ik ervoor getekend om als Director of Sports & Co-curricular activities op de Utahloy International School Zengcheng in China aan de slag te gaan. Het is vallen en opstaan, maar het verrijkt mijn leven enorm.

TEKST EN FOTO'S JEFFREY KOOPS



Wie mij een aantal jaar geleden had verteld dat ik in China zou gaan wonen, had ik voor gek verklaard. Ik had niets te klagen in mijn vorige woonplaats Veenendaal: al mijn vrienden en familie woonden in de omgeving en ik had een mooie woning. Ik had een fijne baan, maar het gaf mij echter niet genoeg voldoening. In het buitenland wonen leek mij interessant, maar helemaal naar China? Dat had ik niet durven dromen.

Vacaturebank

Ik had een profiel aangemaakt bij de Council of International Schools, een digitale vacaturebank voor geïnteresseerden in het onderwijs. Kort na mijn inschrijving werd ik al uitgenodigd op een carrièrebeurs in Londen. Ik had

wel wat research gedaan, maar ik had geen idee wat ik kon verwachten. Er stonden honderden directeuren. Wie moest ik aanspreken en vooral: hoe gaat het in zijn werk?

Het liep voorspoedig. Ik had drie sollicitatiegesprekken later in het weekend, waarvan een voor een baan in Beijing en een in Saoedi-Arabië. De banen waren mij echter niet op het lijf geschreven. Niet getreurd, dacht ik. Ik was een leerzame ervaring rijker. Wat bleek? Ik werd voor de avond van vertrek ook nog uitgenodigd voor een andere baan in China. Zo had ik plots een gesprek met dr. Wylie, de directeur van de Utahloy International School in Zengcheng.

Het gesprek was bijzonder overweldigend. Voor mij zaten twee mannen in pak en circa vijf minuten na binnenkomst lag er al een contract voor mijn neus. Ik kreeg een overeen-

Voor mij zaten twee mannen in pak en circa vijf minuten na binnenkomst lag er al een contract voor mij

komst aangeboden voor een directeursfunctie, maar daar moest ik wel drie jaar mijn leven in Nederland achterlaten en een toekomst opbouwen in een vreemd land.

Sport Director

Veel tijd om na te denken had ik echter niet. Binnen een uur moest ik een besluit hebben genomen. De functie leek op mijn lijf geschreven. Nu moest ik mijn veilige leven in Nederland wel opgeven. Het was een enorm risico, maar opeens wist ik het: ik word 'Sport

Curriculum

Het curriculum op Utahloy is het International Baccalaureate programma (IB). Het IB heeft verschillende fases en bestaat uit het PYP-, MYP- en DP-programma (primaire-, middel- en diploma-). Dit is voor de basisschool, onder-/middenbouw van het VO en de bovenbouw. Het verschil voor LO zit erin dat de IB veel meer onderbouwing vraagt voor het opzetten van een curriculum. De docent dient te verantwoorden waarom een bepaald onderdeel wordt gegeven en wat de uiteindelijke toetsvorm hiervoor is. LO wordt op vier onderdelen beoordeeld: Prestatie, Planning, Reflectie en Kennis. Deze dienen twee keer per jaar te worden beoordeeld. Daarnaast dienen verschillende onderdelen als: spel, outdoor activiteiten, fitness etc. aan bod te komen.

Voorbeeld

Studenten werken zes weken aan hun eigen Fitnesslevel en maken daarvoor een persoonlijk plan. Ze worden beoordeeld op hun kennis van verschillende activiteiten, het plannen van hun fitness en het reflecteren op hun eigen prestatie.

Docenten en leerlingen worden gedwongen om na te denken over het doel van de lessen. Leerlingen weten waarom ze iets doen en dit wordt heel bewust gemaakt tijdens de lessen. Hierdoor stijgt de motivatie en hoef je als docent niet meer te verdedigen tegenover de directie.

Director'. Met mijn pak aan en stropdas voor sliep ik op de grond van het vliegveld. Ik was totaal overrompeld en wist dat er enorm veel geregeld moest worden.

Met knikkende knieën kwam ik enkele maanden daarna aan in Zengcheng en ik werd direct in het diepe gegooid. Om zeven uur 's ochtends moest ik mij melden. Tijd om rustig te oriënteren had ik niet; ik moest direct aan de slag. Dit is het leven waaraan ik zou moeten wennen...

>Streamer Het is enorm hard werken en je werkt feitelijk 24/7. Dit omdat er altijd leerlingen zijn en je verantwoordelijkheid nooit stopt<

Werkzaamheden

Mijn werkweek is heel divers. De hoofdtak is aansturen. Daarnaast geef ik les. Ik ben het

eerste aanspreekpunt van de school wanneer het om sport gaat. We doen veel mee aan toernooien. Het is meer het Amerikaanse systeem met sportteams die strijden in leeftijdscategorieën en in verschillende lokale en internationale competities. Ik organiseer toernooien en voer de daarbij behorende taken uit zoals het regelen van vervoer. Ik schrijf alle beleidsstukken, ontwerp curricula en organiseer de naschoolse activiteiten. Ik geef presentaties aan collega's, ouders en de eigenaren van de school. Dit alles strak in het pak. En dat is met temperaturen tussen de 35 en 40 graden geen pretje. Het mooie aan mijn werk is dat we veel op reis zijn voor toernooien. We vliegen naar Mongolië, Shanghai, Beijing, Qingdao, Singapore en Bangkok. Daarnaast geeft het mij een enorme kick als mijn sportteams goed presteren. Niet alleen in het winnen van wedstrijden maar ik zie dat ze zich ook als mens ontwikkelen. Dat geeft mij zoveel energie dat ik alle negatieve dingen vergeet.

Privéchauffeur

De eerste maanden had ik iedere dag duizenden indrukken en tot op de dag van vandaag ben ik soms nog wel eens overdonderd. Ik heb een prachtig appartement dat omringd wordt door mooie tuinen. Ik heb fijne collega's en ik mag gebruik maken van de faciliteiten zoals de fitnessruimte, Olympisch zwembad, sporthal en een tennisbaan. Alles wordt door mijn werkgever gefinancierd. Ik heb zelfs een privéchauffeur. Om nog maar te zwijgen over het leven in China... Het is een fantastische ervaring, maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Het is



keihard werken. Ik werk ongeveer tachtig uur in de week. Waar anderen weekend hebben, ben ik nog aan het ploeteren. We (ruim dertig docenten en meer dan tweehonderd leerlingen) starten dagelijks om 08.00 uur met een briefing. We vergaderen iedere dag: voor hen staat het leven staat nooit stil.

Trots

Ik ben ontzettend trots op behaalde resultaten. De school was voor mijn komst niet heel 'sport-minded'. Nu wordt er geïnvesteerd in sport en materialen. Het contrast tussen Nederland en China betreft sport is groot. Presteren en goede resultaten behalen in de sportwedstrijden is voor de school prioriteit nummer 1. Dat is de beste marketing om leerlingen te werven. Toch probeer ik de visie waarin ieder kind de kans dient te krijgen om zich bewegend te ontwikkelen een centrale rol te geven.

Toch probeer ik de visie waarin ieder kind de kans dient te krijgen om zich bewegend te ontwikkelen een centrale rol te geven

Ook vanuit de ouders wordt er veel belang gehecht aan resultaten. Ouders betalen veel geld om te zien dat hun kind succesvol is, ook als het om sport gaat. Het is totaal niet met Nederland te vergelijken. Bovendien zijn wij, de Cobra's – zoals onze sportteams heten- in China representatief voor de school. Sport heeft hier een doel in China: het behalen van successen.



Ik moet nog twee jaar als sportdirecteur op deze school in China werken. Ik hoop dat ik na die tijd iets heb neergezet waardoor meer leerlingen kunnen mee doen aan de sportlessen en andere activiteiten rondom sport. In een jaar tijd heb ik echt mijn plek moeten veroveren. De omgang met collega's, andere soort leerlingen, die niet of nauwelijks Engels spreken, was lastig. Ik heb mij inmiddels alles eigen gemaakt en heb voldoende indruk gemaakt. LO en sport zijn hier zo belangrijk dat ik alles voor elkaar krijg. Een nieuw sporthal, sport materiaal, fitness materiaal je zegt het maar ik hoef niet te vechten voor geld want dat ligt altijd klaar.

Eenzaam

Het doorzettingsvermogen heb ik niet voortdurend gehad. Ik wilde twee keer bijna de handdoek in de ring gooien, mijn paspoort pakken en naar huis vertrekken. Gelukkig heb ik dat niet gedaan. Ik wil dit contract afmaken. Het staat niet alleen goed om mijn cv, maar het is ook een goede stap voor mijn eigen ontwikkeling.

Ik reis veel en zie daardoor enorm veel; ik heb heel Azië bijvoorbeeld al gezien. Ik woon weliswaar geïsoleerd en ik voel mij ook best wel eens eenzaam als enige Nederlander, maar ik krijg er ook ontzettend veel voor terug. Er wordt goed voor mij gezorgd. Die eenzaamheid moet ik maar op de koop toe nemen. In mijn vrije tijd, wanneer de leerlingen vakantie hebben, geniet ik met mijn vrienden en familie in Nederland. Dat maakt het voor mij dragelijker. Het is een bijzonder mooie en leerzame ervaring. Ik heb een heel andere kijk op het leven gekregen. Ik moet dit 'project' nog twee jaar draaien en dan wacht er vast en zeker weer een nieuwe uitdaging op mij. ■

Jeffrey is altijd bereid tot het geven van informatie

Contact

jeffrey.koops@live.nl

www.utahloy.com/zc

Utahloy International School Zengcheng

Het is een privé boardingschool en heeft 230 studenten in de leeftijd van 4 – 19 jaar, van groep 1 tot 6vwo. Er is van alle groepen maar één klas. Tachtig procent van de leerlingen is intern vijf of zeven dagen in de week. Het is enorm hard werken en je werkt feitelijk 24/7. Dit omdat er altijd leerlingen zijn en je verantwoordelijkheid nooit stopt. We hanteren het International Baccalaureate onderwijssysteem en focussen ons op kunst, sport en talen. De collega's komen vanuit alle windstreken van de wereld en in onze community zijn er meer dan 40 verschillende nationaliteiten aanwezig, die nog meer talen spreken.

- De ouders betalen 30.000 euro per jaar per kind.
- De school is groeiende omdat er steeds meer rijke chinezen komen.
- We hebben klassen van vijf leerlingen en klassen van 24 leerlingen.
- De populatie is een mix van Europese kinderen van expats, Chinezen met twee paspoorten, commonwealth en Koreanen.
- Ik geef twaalf uur per week les aan year 7,8,9,10 dat zijn de tweede klas t/m vierde klas in Nederland. De bovenbouw heeft geen LO meer.
- De sportteams trainen drie keer per week naschools. Dat is sinds dit jaar. Vorig jaar verloren ze alles en nu worden ze beter en beter. Nu hebben we het volleybalseizoen en zijn we in training voor Beijing in oktober.
- Naast mij is er een LO-docent voor de basisschool en ikzelf heb twee Chinese assistenten die alles klaarzetten en helpen met vertalen.