

# OranjeLeeuwinnen



↑ KOEN BREEDVELD

Op 16 juli vindt in Stadion Galgenwaard de aftrap van het EK voetbal plaats. Het EK vrouwenvoetbal, wel te verstaan. Gespeeld in kleinere stadions dan bij de mannen, door vrouwen die minder geld verdienen dan de mannen, en met minder media-aandacht omgeven.

De vanzelfsprekendheid waarmee naar het toernooi van de mannen wordt verwezen als 'hét EK' laat zien dat seksegelijkheid in de sport nog een lange weg te gaan heeft. Toch staat de tijd niet stil. Dumoulin werd dit voorjaar gefeliciteerd als derde Nederlandse winnaar van een grote wielerronde, na Janssen en Zoetemelk. Maar lang duurde het niet of er werd gememoreerd dat Marianne Vos en Anna van der Breggen de Limburger toch echt waren voorgegaan. Verder

zijn de 'OranjeLeeuwinnen' inmiddels graag geziene gasten in de talkshows, zendt de NOS (een deel van de) wedstrijden live uit, en besteedt ook de schrijvende sportpers meer en meer aandacht aan vrouwenvoetbal.

Vanuit commercieel oogpunt is het niet meer dan logisch dat vrouwentopsport meer aandacht krijgt. Vrouwenvoetbal is een van de snelst groeiende takken van sport. De talrijke vrouwelijke fitnessers en hardlopers hebben het hart (en de portemonnee) van de sportmarketeers al lang gestolen. Kijk hoe de schappen in de sportwinkels gevuld raken met kleurrijke tenues en matchende setjes, en je realiseert je dat vrouwen-sport gewoon *big business is*.

Maar belangrijker: meer media-aandacht doet recht aan de inspanningen van vrouwelijke atleten. Er is

geen enkele reden om aan te nemen dat die inspanningen minder groot zijn dan die van hun mannelijke evenknieën. Zeker geldt dat voor de vrouwelijke topsporters die tussen hun medailles door ook nog kinderen hebben gebaard. Hoezo, zwakke geslacht? En toch begrijp ik waarom de beloning en media-aandacht voor vrouwensport achterblijft en altijd zal achterblijven bij mannensport. Uiteindelijk draait het in de sport om machtsvertoon: om de snelste, de hoogste en de sterkste, en voor de media: om de spectaculairste. Biologische verschillen zijn daarmee in het nadeel van vrouwen. Is dat eerlijk? Nee. Maar wie heeft ooit gezegd dat sport eerlijk is? ●

**Koen Breedveld**  
**Directeur Mulier Instituut**