

Januskop



↑ KOEN BREEDVELD

Vrijdag 29 mei 2015, Zürich. Een 79-jarige Zwitser laat geen middel onbenut om voor de vierde maal te worden herkozen als CEO van de mondiale voetbalindustrie. 209 slippendragers, of althans een groot deel ervan, kussen zijn voeten in de hoop te kunnen delen in FIFA's rijkdom.

5 miljard valt er te verdelen, het comfort van limousines en vijfsterrenhotels lonkt. Niet iedereen is krachtig genoeg om die lokroep te weerstaan. Bij een inval van de FBI wordt een deel van de voetbalbestuurders afgevoerd vanwege vermeende malafide praktijken. Verblind door het perspectief op geld en macht worden principes verloochend en vertrouwen geschaad. Diezelfde avond, Nieuwegein. Het kunstgras op de zes banen van TC Oudegein steekt flets af bij de kleurenrijkdom van oude eiken en jonge varens in het gelijknamige park. Op baan vijf slaan vier pensionado's zich door hun vrijdagavondcompetitie. De buiken bol en de knieën stram blijkt hun techniek meer bestand tegen de tand des tijds dan hun lichamen. Gezucht wordt er, en gekreund, geprotesteerd en gelachen. Allen hebben ze liefgehad en verantwoordelijkheid gevoeld. Nu rest ze alleen nog het wachten op het onvermijdelijke. Geen betere afleiding van die harde werkelijkheid dan een potje tennis onder generatiegenoten.

De sport wordt geroemd om zijn waarde voor de gezondheid en het sociale kapitaal. Sport inspireert, ontroert en slaat bruggen. Het is die kracht van sport die maakt dat overheden en consumenten diep in hun buidels tasten om bij de sport betrokken te worden en te blijven. Daar ligt ook de basis voor de economische en politieke macht waartoe sport de sleutel vormt. Het is omwille van de kracht van sport dat corruptie en criminaliteit er welig tieren. Beide zijn onlosmakelijk verbonden met de sport. De sport valt niet te begrijpen zonder het besef dat het aangezicht van de sport een Januskop is.

Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut

Naschrift: twee dagen na het schrijven van deze column maakt Blatter bekend dat hij alsnog de FIFA verlaat. Een golf van opluchting (en verbazing) gaat door de voetbalwereld. Maar laat de sport niet te vroeg juichen. De sport produceert charlatans zoals ze jaarlijks nieuwe talenten aflevert. Blatter was de exponent van een systeem, niet de maker ervan.