

Nationale Sportweek



↑ KOEN BREEDVELD

Van 19 tot en met 26 april is het weer zover: dan vindt de Nationale Sportweek plaats. Voor de elfde keer alweer organiseert sportkoepel NOC*NSF het feest van de sport. Dit jaar is de opening in Roermond, vanwege de Amstel Gold Race niet op zaterdag, maar op Goede Vrijdag (!). Ruim 200 gemeenten doen mee. Verspreid over het land zullen er zo'n 7.000 activiteiten plaatsvinden. Een keur aan artiesten en andere prominenten, van Ralf Mackenbach tot Frits Wester en Ria Valk, fungeert als ambassadeur. Motto deze keer: 'Ik neem je mee!' Vreemd genoeg zonder Gers Pardoel als ambassadeur.

De Nationale Sportweek is een succes. Jaarlijks doen er meer gemeenten mee en worden er meer activiteiten georganiseerd. Het evenement trekt inmiddels zo'n miljoen bezoekers, waaronder ook veel mensen die weinig op hebben met sport (maar wel met pret). Naar verwachting wordt het een knalfeest in Roermond, met veel bontgekleurde stands, springende kinderen en dreunende beats. Een sportief carnaval, zeg maar.

Zo bekend als de Nationale Boekenweek is de Sportweek nog niet. Dat kan ook niet, want de Boekenweek werd dit jaar al voor de 79ste keer gehouden. Geen idee overigens wat de Boekenweek voor het lezen heeft gedaan. Het Boekenweekgeschenk lijkt me een nationaal instituut: eervol om voor te worden gevraagd, in dank door het publiek aanvaard (en door het gros van de ontvangers ongelezen in de kast geplaatst). Het Boekenbal geldt als hét moment voor wie wil laten zien dat hij literair meetelt. En dronken of ruziënde intellectuelen zijn natuurlijk altijd een dankbaar item voor societyrubrieken. Wat de Sportweek voor de sportdeelname heeft gedaan is vooralsnog een raadsel. Vóór de introductie van de Sportweek nam de sportdeelname hand over hand toe. De laatste jaren, sinds de Sportweek eigenlijk, is die progressie eruit en blijft de sportdeelname stabiel (al stemmen de eerste cijfers over 2013 en 2014 hoopvol - zie www.sportdeelname.nl). Ik houd het erop dat zoiets als een Sportweek vooral helpt om de sportieve goegemeente een welverdiend hart onder de riem te steken. De gewone burger kijkt ernaar en denkt er het zijne van. Even een week geen sport, een groter geschenk kun je velen niet geven.

Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut