



# Play the Game

Aarhus is een middelgrote haven-/studentenstad aan de oostkust van Jutland, het vasteland van Denemarken. De stad zelf is aardig, maar toch meer *the girl next door* dan *the next top model*. De natuurlijke omgeving van het buurmeisje is echter een uitverkiezing waard. De stad ligt aan een natuurlijke haven. Aan de zuidkant voeren asfaltwegen, fietspaden en wandelroutes door beukenbossen naar de zacht golvende zee. Op het smalle strand getuigen onbewaakte kajakboten van groot onderling vertrouwen. Badgelegenheden symboliseren het belang van een goede gezondheid, en vormen een knipoog naar een roemrucht Vikingverleden.

Aarhus is ook de thuisbasis van Play the Game, de organisatie die al ruim vijftien jaar de sportwereld opschrikt met zorgwekkende berichten over doping, matchfixing en corruptie. De achtste editie van het tweejaarlijkse PtG-congres was daarin niet anders. IOC-lid Richard Pound kon zijn boosheid met moeite onderdrukken bij de constatering dat de sport de klokkenluiders zwaarder straft dan de dopingzondaars. De Kroatische oud-voetballer Mario Cizmek vertelde stotterend hoe hij het matchfixing-moeras werd ingezogen, Nick Garlick (Interpol) had de toehoorders aan zijn lippen met zijn relaas over de malafide praktijken van Aziatische matchfixers. Onderzoeksjournalisten dienden de ene na de andere *war story* op, over de miljoenen die geslepen bestuurders zich toe-eigenen, zoals in handbal (Christer Ahl), volleybal (Jens Andersen) en bij FIFA (Andrew Jennings). Natuurlijk ging het bij Play the Game 2013 ook over sportparticipatie en het nieuwe Europese sportbeleid. Maar de overheersende boodschap was: *sport is big bucks*, en daarmee ook *big interests* en *even bigger criminals*.

Terwijl binnen de verontwaardiging groeide, namen buiten Deense *senior citizens* een duik in het elf graden koude zeewater. Hun zorg betrof vooral de glibberigheid van de verregende loopplanken, niet het gedraai en gekonkel van de Blatters, Armstrongs en McQuaids. Hun doping bestond uit niet veel meer dan een mok dampende koffie en uitzicht op zee. Een bouwkeet, een lauwe douche en wat zitmeubilair was al wat zij nodig hadden om de kracht van sport te ervaren. Geld maakt niet gelukkig, ook niet in sport. *Play the game!*