

Sport als illusie



Kun je begin 2013 over een ander onderwerp een sport-column schrijven dan over Lance Armstrong? En zo ja, waar moet die dan over gaan? Ik bedoel: Wat is er nieuw aan het feit dat er doping is gebruikt in de sport? Is sneeuw wit? Iedere student journalistiek met een halfuur over en een internetverbinding vindt bronnen waaruit blijkt dat wielrenners, hardlopers en andere sporters van het eerste uur

altijd al alle beschikbare mogelijkheden hebben aangewend om hun concurrentie te snel af te zijn. Dat immers is de essentie van sport. Evenmin vergt het een Woodward of Bernstein om te beseffen dat diezelfde sporters netwerken van handlangers en medeplichtigen om zich heen verzamelen, om de boel te organiseren en waar nodig in de doofpot te stoppen. Of dat journalisten weet hebben van die praktijken, maar dat niet kunnen melden omdat ze onderdeel uitmaken van het systeem.

Was het verbazingwekkend dat met de gestegen belangen de schaal en omvang van de leugens exponentieel toenam? Had je kunnen voorzien dat de media de bekentenis van Lance zouden uitmelken, zoals ze ooit met zijn Toursuccessen deden? Dat zijn advocaten zouden dicteren welke vragen Oprah stellen mocht? Viel te verwachten dat miljoenen het nieuws zouden volgen? Dat ze verbouwereerd zouden zijn, zich bedrogen zouden voelen, en Armstrong en de wielersport zouden verketteren? Oneerlijke concurrentie? Is het eerlijk dat iemand met meer VO^2 wordt geboren, met grotere handen, betere motoriek, meer zelfregulerend vermogen? Kon je zien aankomen dat een bank, bastion van financieel vertrouwen, zijn sponsorschap zou beëindigen? Is het voorstelbaar dat het niet lang duurt voor zich weer nieuwe mecenasen aandienen, de belangstelling voor de (wieler)sport weer opveert en een nieuwe kampioen geadoreerd wordt? Totdat ook die weer door de mand valt? Dat deze column over tien jaar zo weer dit tijdschrift in kan?

Het fascinerende van de sport is dat de sport in niets anders is dan de rest van de maatschappij, maar dat we de illusie blijven koesteren dat dat wel zo is.

Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut