



Zero tolerance!

Minister Schippers wil *zero tolerance* tegen agressie en geweld. Het gaat er in de sport te ruw aan toe, vindt ze. Scheidsrechters worden gemolesteerd, kinderen krijgen het verkeerde voorbeeld

voorgeschied. Tijdens het sportoverleg van 29 november beloofde de minister begin 2011 met een actieplan te komen.

Natuurlijk gaat het er op en rond sportvelden soms ruw aan toe. Geen wonder zou je zeggen, als je burgers tot het bot frustrereert en hen vervolgens uitdaagt om binnen de lijnen tot het uiterste te gaan. Rechtvaardigt dat de spierballentaal van de nieuwe minister? Nog geen twee jaar geleden rapporteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau dat geweld en agressie vaker voorkomen op straat en bij het uitgaan, dan op en rond sportvelden. Ook zijn geweld en agressie in de sport volgens het SCP de afgelopen jaren veel minder snel toegenomen dan op straat, bij het uitgaan of op school. Mensen die stoppen met sport, doen dat doorgaans omdat ze geen tijd meer hebben of verhuisd zijn. Slechts 1% van de sporters en sportvrijwilligers stopt vanwege agressie en geweld. Eerder, in 2007, had het SCP al geconcludeerd dat geweldsincidenten op straat (15%) en bij het uitgaan (11%) veel vaker verantwoordelijk zijn voor behandelingen bij de spoedeisende hulp, dan misstanden in de sport (1%). Van de 30.000 wedstrijden ieder weekeinde in amateurvoetbal worden er zeventig (0,2%) niet uitgespeeld vanwege wanordelijkheden. Bij minder dan tien worden molestaties van scheidsrechters gerapporteerd.

Ik zal niet ontkennen dat er zaken zijn die beter kunnen in de sport. In het vuur van de strijd wordt er gemakkelijk gescholden, en er wordt bij tijd en wijle behoorlijk gedronken. Maar er worden ook discussies gevoerd en maatregelen genomen. Tegen alcohol en roken, en voor fatsoen en fair play. Onder aanvoering van de hockeybond werkt de sport aan een uitgebreid 'sportiviteit en respect-programma'. Als dan ook nog de buitenspelregel, die voor zo veel discussie zorgt, wordt afgeschaft, is de sport al goed op weg.

Het SCP concludeerde destijds dat de sport "een aantrekkelijke en veilige plaats blijft voor mensen om elkaar te ontmoeten". Ook ik ben vóór *zero tolerance*. *Zero tolerance* tegen politici en beleidsmakers die het nodig hebben om een karikatuur te maken van de sport om hun beleid te legitimeren!

Koen Breedveld
Directeur WJH Mulier Instituut