



# Meer dan een hobby?

Volgens de stereotypen zijn cultuurliefhebbers bleekneusjes die over hun boek gebogen zitten, en sporters testosteronbundels die met lezen niet verder komen dan de gebruiksaanwijzing van hun spierversterkende middel. Zeg maar Marc-Marie Huibregts versus Twentes Theo Janssen.

Wie de moeite neemt om voorbij beide stereotypen te kijken, constateert dat sport en cultuur veel met elkaar gemeen hebben. Alle twee zijn het exponenten van 'serious leisure', vormen van vrijetijdsbesteding die pas echt genoeg verschaffen als men de tijd neemt om zich erin te bekwamen. Beide betreft het activiteiten die je gemakkelijk kunt laten. Doe je ze niet, dan lijkt je weinig te missen. Dat verklaart deels waarom voor zowel de (actieve) sport als de cultuur geldt dat de waardering ervan altijd groter is geweest onder de bovenlagen van de bevolking dan onder de maatschappelijke onderlagen, en waarom beide vooral moeite hebben om laatstgenoemde groepen aan zich te binden. Waar dat wel lukte, kwam dat veelal op het conto van commerciële partijen, nieuwe spelers die zich weinig gelegen lieten aan traditionele denkbeelden. Sport én cultuur gaan prat op hun gemeenschapsversterkende karakter, maar werken in de praktijk minstens zo effectief als uitsluitingsmechanismen. Niet toevallig hebben beide grote moeite om nieuwkomers aan zich te binden – al overtuigt de sport daarin wat meer – en zijn ze voor hun voortbestaan afhankelijk van overheidssubsidies. Voor de kunsten komt de geldstroom vooral van het rijk, voor de sport zijn de gemeentelijke gelden belangrijker.

Daarmee is dan in ieder geval één verschil tussen beide benoemd. Uiteraard zijn er meer verschillen, maar die vallen in het niet bij de overeenkomsten. Laat ik er daar, tot slot, nog twee aan toevoegen. De eerste is dat beide overtuigd zijn van hun gelijk en niet nalaten om dat van de daken te schreeuwen. De tweede is dat weinigen van buiten de eigen parochie hen daar werkelijk in geloven.

De sport staat niet als linkse hobby te boek. Voor nu is dat goed nieuws. Voor de toekomst valt te hopen dat dit de sport niet remt in het ontwikkelen van een strategie om anderen ervan te overtuigen dat sport echt meer is dan alleen maar die leuke (zo gezonde) hobby.

De sport staat niet als linkse hobby te boek. Voor nu is dat goed nieuws. Voor de toekomst valt te hopen dat dit de sport niet remt in het ontwikkelen van een strategie om anderen ervan te overtuigen dat sport echt meer is dan alleen maar die leuke (zo gezonde) hobby.

**Koen Breedveld**  
**Directeur W.J.H. Mulier Instituut**