

Nederland Europees kampioen breedte- sport



In de Champions League-finale is Nederland met Van Gaal, Robben, Van Bommel en Sneijder uitstekend vertegenwoordigd. Toch achten 'bookies' de kans dat Nederland in Zuid-Afrika wereldkampioen wordt niet heel hoog in. Met een 'odds' van 12 staat Nederland weliswaar voor Frankrijk, maar gelijk met Duitsland en Italië en ver achter Argentinië, Spanje en Brazilië. Erkende brekebenen als Robben, Van Nistelrooy en Van Persie maken van Oranje allesbehalve een 'safe bet'. Van patatgeneratie naar gipsgeneratie.

Eén titel hebben we in 2010 wel al binnen. Volgens de recent gepubliceerde 'Eurobarometer' is Nederland Europees kampioen breedtesport. Nederland is het Europese land met het hoogste percentage verenigingssporters en de grootste tevredenheid over het lokale sportaanbod (95%!). Verder scoort ons land stevast in de top drie waar het indicatoren betreft als sportdeelname, bewegen en sportvrijwilligerswerk.

Dat Nederland Europees zo hoog scoort, mag gelden als een pluim op het werk van de Nederlandse sportsector. We mogen trots zijn op onze sportinfrastructuur. Toch betekent dat niet dat Nederland Sportland nu af is en dat we tot 2016 tevreden achterover mogen leunen. De cijfers uit de Eurobarometer reiken twee aandachtspunten aan. Ten eerste betreft dat de frequentie waarmee Nederlanders sporten. Qua aandeel 'gelegenheidssporters' nestelt Nederland zich, met landen als Zweden en Finland, in de Europese top. Anders is dat als we kijken naar het aandeel frequente sporters. Met een armlastige vijf procent bevindt Nederland zich dan ineens in de Europese staart, naast Bulgarije en Griekenland. We sporten wel, maar niet te fanatiek alsjeblijft. Diezelfde relativiserende houding komt naar voren in antwoorden op vragen naar motieven om te sporten. Nederlanders sporten opvallend minder dan in andere landen om er goed uit te zien of hun prestaties te verbeteren, maar vooral om plezier te hebben.

Sport omdat het leuk is. Eigenlijk is er helemaal niets op tegen. Maar is het ook genoeg als je ambitie verder reikt dan kampioen breedtesport te worden? Wie nog eens wereldkampioen wil worden, redt het niet met 'leuk'. Dan gaat het ook om ambitie, *drive*, doorzettingsvermogen. Voor Nederland Sportland lijkt er nog volop werk aan de winkel.

Koen Breedveld
Directeur WJH Mulier Instituut