

COLUMN HUGO VAN DER POEL

Pim Mulier: meer aanjager dan bestuurder

Op 10 maart was het 150 jaar geleden dat Willem Johan Herman Mulier, beter bekend als Pim Mulier, werd geboren in het Friese Witmarsum. Op 12 maart 2015 promoveerde Daniël Rewijk op een biografie van Pim Mulier. Dit proefschrift is in een fraaie handeditie verschenen, onder de titel *Captain van Jong Holland. Een biografie van Pim Mulier, 1865-1954*. Geboortedag en proefschrift hebben veel aandacht gekregen, natuurlijk vooral omdat Mulier als de aartsvader van de moderne georganiseerde sport wordt gezien. Voor de directie van het Mulier Instituut was het spannend om te zien hoe de naamgever van het instituut eraf komt in de biografie; en hoe de naam Mulier nu eigenlijk uitgesproken moet worden.

Laten we zeggen dat Rewijk het beeld van Mulier als degene die in zijn eentje eind negentiende eeuw de Engelse sportbeoefening in Nederland introduceerde en organiseerde nuanceert. Mulier was meer een pionier, visionair en aanjager dan een bestuurder met zitvlees. Mulier werkte niet alleen, maar samen met vele tijdgenoten, die ook als grondleggers van de Nederlandse sport kunnen worden gezien. Zoals bijvoorbeeld Frits baron van Tuyll van Serooskerken, die in 1898 als het eerste Nederlandse lid toetrad tot het IOC, het NOC oprichtte in 1912 en de Olympische Spelen naar Amsterdam haalde. Verder deed Mulier veel meer dan het promoten van sport. En, misschien wel het meest opvallend: de sport zoals wij die nu kennen beantwoordt slechts ten dele

aan wat Mulier voor ogen stond. Dit wordt door Rewijk treffend neergezet als hij aan het eind van de biografie de woorden aanhaalt van Hans Hopster, dan de voorzitter van de KNVB, waarvan Mulier medeoprichter en erevoorzitter was. Hopster roemt de ridderlijkheid en sportiviteit van Mulier en stelt dat de bond nog steeds wordt geleid volgens de richtlijnen die 65 jaar daarvoor zijn uitgezet door Mulier, en belooft dat de bond "Pim's voetsporen zal blijven volgen". Een paar maanden daarna echter is de start van de professionele voetbalcompetitie een feit, iets dat de overtuigde amateur Mulier zonder meer veel verdriet zou hebben gedaan.

Bij alle nuancering blijft Mulier overeind als een van de aanjagers van de moderne sportbeoefening in Nederland. Hij had niet louter belangstelling voor een enkele sport als atletiek, voetbal, cricket of schaatsen, maar voor al deze sporten, waarvan hijzelf er ook meerdere actief beoefende. Met deze brede belangstelling voor sport, en de overtuiging dat sport een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan gunstige maatschappelijke ontwikkelingen, is Mulier terecht naamgever van het huidige Mulier Instituut. En wat de uitspraak betreft: Mulier stamt inderdaad uit een hugenotenfamilie en de uitspraak 'muuljee' is passend. Om praktische redenen blijft het Mulier Instituut niettemin de fonetische uitspraak hanteren. Ook hier wijkt de werkelijkheid af van de wereld zoals Mulier die graag gezien zou hebben.



Vereniging
Sport en Gemeenten



**“Hij was altijd
voorman en voor-
beeld; altijd ging er
opwekking en dis-
tinctie van zijn lei-
derschap uit”**

Jan Feith over zijn held Pim Mulier

**Hugo van der Poel is directeur
van het Mulier Instituut**