
'Zijn wij nu zo goed of...'

18 november 2014 // Opinie // Door: Koen Breedveld // Door: Koen Breedveld



Douwe de Vries, Wouter olde Heuvel en Sven Kramer wonnen goud op de ploegenachtvolgving

Tijdens de eerste World Cup-wedstrijden van dit seizoen, afgelopen weekeinde in Obihiro Japan, wonnen zowel de Nederlandse mannen als de Nederlandse vrouwen 4 van de 7 afstanden. Bij de mannen was er alleen bij de 'massa-start' geen podiumplaats weggelegd voor een Nederlander, bij de vrouwen was dat het geval bij beide 500 meters.

De volgende World Cup-wedstrijden zijn aankomend weekeinde in Seoel, Korea. Daarna trekt het schaatscircus langs Berlijn, Heerenveen, Hamar en wederom Heerenveen. De finales vinden plaats op 21 en 22 maart in Erfurt, Duitsland. Vraag is hoe interessant die reeks van wereldbekerwedstrijden nog zijn. Van de 103 WK's voor mannen die de Internationale Schaatsunie (ISU) sinds 1893 heeft gehouden, werden er 36 gewonnen door de Noren. 26 daarvan dateren van voor 1960, grofweg de opkomst van de kunstijsbaan in Nederland.

"Vanaf de introductie van de klapschaats, in 1996, wonnen Nederlanders 15 van de 19 WK's"

Noorwegen won in die periode tweederde van al het WK goud. Nederland won in die pioniersfase 4 maal (waaronder drie maal Jaap Eden). In de jaren 1960-1995 wonnen de Noren 10 keer, Nederland 15 keer. Vanaf de introductie van de klapschaats, in 1996, wonnen Nederlanders 15 van de 19 WK's. De V.S. wonnen 3 maal, Rusland 1 maal (Skobrev, 2011). De laatste Noor die WK goud won was Johann Olav Koss (foto), in 1994.



Johann Olav Koss, de laatste Noor die WK goud won.

Bij het sprinten is het beeld niet veel anders. Het eerste WK sprint werd gehouden in 1970, in West Allis. Voor de invoering van de klapschaats was het WK sprint vooral het strijdtoneel van Russen (8x) en Amerikanen (6x). Verder wonnen onder andere Finnen, Noren, Japanners en Canadezen, maar nooit Nederlanders. Na de invoering van de klapschaats werden 10 mannen wereldkampioen sprint. 4 daarvan kwam uit Nederland. Samen wonnen zij 6x goud, meer dan welk land ook.

De kunstijsbaan en de klapschaats hebben Nederland een technologische voorsprong gegeven die zijn weerga niet kent. Voeg daarbij superieure schaatstechnische kennis en ongeëvenaarde budgetten, en het is duidelijk waarom Nederland het hedendaagse schaatsen domineert.

“Met de kunstijsbaan, klapschaats, superieure schaatstechnische kennis en ongeëvenaarde budgetten, is het duidelijk waarom Nederland het hedendaagse schaatsen domineert”

Diezelfde suprematie zal ertoe leiden dat de internationale interesse voor schaatsen hand over hand afneemt. Zonder competitie geen strijd en dus geen sport. In de V.S. wordt die ‘competitive balance’ zorgvuldig gekoesterd. Ieder jaar krijgen de slechtst presterende teams een kans om zich te verbeteren door als eerste de grootste talenten aan zich te binden. In het land van de vrije markt is sport de uitzondering op de regel. De situatie lijkt me duidelijk: Sven, Ireen, Gerard, Jacques, als het schaatsen je lief is, emigreer voor het te laat is!